

7. De maan vertelt

Tekst: Wilbert Frederichs
Muziek: Jetse Bremer

1 $\text{♩} = 52$ Vol liefde

mp

Sopraan
Mezzo
Alt

Ooit was ik een klein licht - je je zag me bij - na
Ooit was ik een klein licht - je je zag me bij - na
Ooit was ik een klein licht - je je zag me bij - na

4

S.
M.
A.

niet. Toen viel 'k op een ge - zich - tje dat
niet. Toen viel 'k op een ge - zich - tje dat
niet. Toen viel 'k op een ge - zich - tje dat

7

S.
M.
A.

nat was van ver - driet. Want dat ge - zicht - je huil - de. Het was van een lief
nat was van ver - driet. Want dat ge - zicht - je huil - de. Het was van een lief
nat was van ver - driet. Want dat ge - zicht - je huil - de. Het was van een lief

12

S.
M.
A.

kind dat in het don - ker schuil - de voor re - gen, storm en wind.
kind dat in het don - ker schuil - de voor re - gen, storm en wind.
kind dat in het don - ker schuil - de voor re - gen, storm en wind.